

Khoảng Trời Thân Thương

Kính tặng Cha Vương



Cha có nhớ không, khi Cha còn là Thầy về giúp xứ, lúc ấy chúng con chỉ mới sáu, bảy tuổi. Tuổi thơ của chúng con gắn liền với xóm giềng và nhà thờ. Sau giờ học, chúng con thường cùng nhau đi trên những con đường đê lượn khúc, giữa cánh đồng lúa và ruộng rau muống xanh ngắt để hóng gió, bắt những chú cá lim kìm hoặc hái trộm những đóa hoa sen. Những ngày trời mưa to, chúng con hồn nhiên vui đùa tắm mưa trên khoảng sân rộng lớn của nhà thờ. Lần đầu tiên làm quen với Cha, khi Cha xuống xóm cùng với các ông Trùm, chúng con nói với Cha rằng: “Thầy Vương ơi, lát nữa một lũ tụi em lên thăm Thầy nhen” Cha trả lời rằng : “ Không những một lũ mà hai lũ cũng được”, chúng con rất vui và cười khoái chí.

Thấy chúng con có nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy, Cha tập hợp lại, tập hát, thành lập Ca Đoàn Ấu Nhi, chúng con thắc mắc thì Cha giải thích rằng các con còn quá nhỏ, giống như củ là Ấu Nhi, chưa nhi được. Tuổi chưa no, lo chưa vui chơi thôi, Cha con bằng những và Đức Mẹ thật những câu chuyện Thánh và cả nhưng khi đến nhất, hồi hộp nhất, đều im lặng, tròn xoe mắt nhìn , thì Cha lại bảo lần tập hát sau sẽ kể tiếp. Mặc dù chỉ muốn đi chơi, chẳng muốn tập hát, nhưng chúng con phải đến vì muốn nghe nốt đoạn còn lại.



Có lần Cha đã đem một số hạt giống hoa sao nhái về giáo xứ và gieo trên mảnh vườn nhỏ xung quanh đài Đức Mẹ. Khi hoa nở, đài Đức Mẹ tỏa sáng bởi những bông hoa với những cánh hoa mềm mượt như nhung, đủ sắc màu tím, vàng, đỏ, cam. Chúng con đứng giữa khoảng trời rực rỡ ấy, say sưa ngắm nhìn, giống như đang lạc vào một thế giới thần tiên nào đó.





Cha đã kết hợp với Hội Đồng Giáo Xứ mở các lớp học hè, khuyến khích chúng con đến lớp, ôn lại kiến thức cũ và cập nhật chương trình cho năm học mới. Bên cạnh đó, Cha còn mở một Hợp Tác Xã chuyên đan cối, lát. Chúng con được hướng dẫn và làm nên những thành phẩm nhỏ nhắn, xinh xinh như rổ rá, chiếu nhỏ ...v ..v.. Được cùng nhau học tập, làm việc, đóng góp lời ca tiếng hát để ngợi ca Thiên Chúa, tuổi thơ của chúng con trôi qua vô cùng ý nghĩa và tràn đầy niềm vui

Qua những gì Cha đã hướng dẫn cho chúng con, chúng con hiểu rằng cuộc sống đi đôi với những việc làm tốt, học hỏi và cố gắng không ngừng, ngoài ra còn phải đóng góp một phần công sức, kiến thức của mình để phục vụ cho giáo xứ, gia đình và giúp đỡ mọi người.

Ngày chia tay, Cha phải về lại nhà dòng, chúng con đã kết đầy hoa trên chiếc xe máy Mô – bi – lét của Cha, và rất lo vì không biết Cha có bực mình khi thấy chiếc xe của mình được trang trí như thế không. Nhưng thật ngạc nhiên, Cha không bực mình mà rất vui và cảm ơn chúng con. Và chúng con đã reo hò chạy theo khi Cha lên xe trở về nhà dòng với chiếc xe đầy hoa ấy...

Mới đó đã hơn 20 năm, chúng con đã trưởng thành, mỗi người mỗi con đường khác nhau. Đôi khi trong cuộc sống khó khăn, phức tạp này, chúng con cảm thấy thất vọng, chán nản, chỉ muốn buông xuôi tất cả, ... thì chợt một lúc nào đó nhớ lại những kỷ niệm cũ, thời thơ ấu của chúng con có Cha bên cạnh dìu dắt, nâng đỡ. Chúng con như được tiếp thêm sức mạnh, cảm nhận rằng cuộc sống còn nhiều điều tốt đẹp, để tiếp tục sống vui tươi và tự tin cho ngày mai.



Với niềm tin vững vàng và lòng mến Chúa yêu Người sắt son, Cha đã trở thành một Linh Mục Nhạc Sĩ với những bài hát tuy mộc mạc, giản dị mà chan chứa tình yêu thương dành cho Chúa và Mẹ, cho giáo xứ và mọi người. Ngoài ra Cha đã đạt được nhiều thành quả trong việc xây dựng giáo xứ, tổ chức các hoạt động, nhằm liên kết mọi người từ khắp nơi đến thờ phượng Chúa và Mẹ, củng cố niềm tin, giúp mọi người có cơ hội gần gũi nhau hơn trong việc cầu nguyện



và chia sẻ Lời Chúa... Chúng con thật hạnh diện về Cha.

Những dịp về thăm quê hương, Cha đều dành thời gian cho chúng con, cùng chúng con đi du lịch, vui chơi, trò chuyện và ca hát...Chúng con như được sống lại thời thơ ấu, lại quây quần và xúm xít bên Cha như ngày nào...



Gần đến ngày Kỷ niệm 15 năm Linh Mục của Cha, chúng con xin trích một đoạn bài viết dưới đây:

“ Đời tu tuy đẹp đẽ, nhưng để có thể sống trọn vẹn lý tưởng này, không một con người nào có thể tự sức mình mà sống được. Ấy là bởi vì, sống đời tu là sống giữa nghịch lý vô cùng căng thẳng của kiếp người ”

Xin tri ân Chúa và Mẹ đã chọn Cha, gìn giữ Cha. Cha chính là món quà mà Chúa và Mẹ đã trao tặng cho chúng con.

CHỨC MỪNG 15 NĂM LINH MỤC CHA NHÉ !

Ca đoàn Âu Nhi giáo xứ Nam Hải

